



41. Her şeyi yoktan var eden Allah'a kulluk etmek, verdiği sayısız nimetlere şükretmek için ibadet edilmelidir. Çünkü Yüce Allah evrendeki her şeyi insanların faydalanması için yaratmış ve onlara sayısız nimetler vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah bu durumu şöyle ifade etmiştir: "O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız." (İbrahim suresi, 34. ayet.)

Bu parçada anlatılmak istenen temel düşünce hangisi olabilir?

- A) İbadet eden insan, verdiği sayısız nimetler için Allah'a teşekkür etmiş olur.
- B) Her şeyi yaratan Allah'a kulluk etmek Müslüman olmanın gereğidir.
- C) Allah evrende yarattığı her şeyi insanın faydasına ve hizmetine sunmuştur.
- D) İnsan Allah'ın verdiği nimetleri saymak istese ömrü kifayet etmez.
- E) Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insanlara sayısız nimet verdiğinden bahseder.

42. Gelenbevî, matematik konusundaki dehasını ve bu alanda meydana gelen yenilik ve gelişmeleri takip ettiğini, 1787 yılında İstanbul'a gelen bir Fransız mühendisin Bâbîâlî'ye sunduğu, ancak dönemin ilim adamlarınca pek anlaşılmayan bazı logaritma cetvellerinin nasıl kullanılacağı hususunda yazdığı, Logaritma Şerhi adıyla da tanınan Şerh-i Cedâvî'l-Ensâb adlı Türkçe eseriyle ortaya koymuştur. Kaynakların belirttiğine göre onun bu başarısı, Fransız mühendisin de katıldığı bir toplantıda devrin reîsülküttâbı Mehmed Râşid Efendi'nin Gelenbevî'ye bir samur divan kürkü armağan etmesiyle kutlandı. (TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 13. s.553.)

Bu parçada anlatılmak istenen asıl düşünce hangisi olabilir?

- A) Gelenbevî ile Fransız mühendisin çalıştığı ortak konu, logaritma cetveli olmuştur.
- B) Dönemin reîsülküttâbı Mehmed Râşid Efendi, bilginleri hediye ile ödüllendirmiştir.
- C) Türk bilginleri yaşadıkları dönemde bilimsel faaliyetleri yakından takip etmişlerdir.
- D) Logaritma Şerhi adıyla tanınan Şerh-i Cedâvî'l-Ensâb adlı eser, Gelenbevî'ye aittir.
- E) İstanbul'a gelen bir Fransız mühendis, Bâbîâlî'ye bazı logaritma cetvelleri sunmuştur.

43. İnsanların duaya yönelişinde gelecek endişesi, günahlarını affettirme ümidi, sevdiğine kavuşma isteği, hastalık ve tehlikeli durumlarda yardım ve güvenlik isteği gibi sebepler rol oynamaktadır. İnsan, zor durumlarda Allah'ı hatırlayarak güçsüzlüğünü hisseder ve Allah'tan yardım ister. Kusurlarını dile getirir ve affını diler. Sıkıntıdan kurtulduğu zaman da ona şükreder. Böylece Allah ile iletişimi güçlenmiş olur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de, kendisine dua edilmesini ve dua edenin duasına karşılık vereceğini şu ayetiyle ifade etmektedir: "...Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm..." (Bakara suresi, 186. ayet.)

Metni dikkate alan bir kimse aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemez?

- A) Hastalık ve tehlike gibi durumlarda dua ile destek almak ister.
- B) Sıkıntı ve zorluklardan kurtulduğunda dua etmeyi unutur.
- C) Dua ederek Allah'tan kusurlarının bağışlanmasını diler.
- D) Sıkıntılı durumlarda Allah'a dua eder ve ondan yardım bekler.
- E) Dua ettiğinde Allah'ın buna karşılık vereceğini ümit eder.

44. Hz. Peygamber sıkıntılı yıllar geçtikten sonra da kendi tercihi olarak mütevazı bir hayat sürmeye devam etmişti. Nitekim Yüce Peygamber (s.a.v.) evinde bir hasırın üzerinde uyuyordu. Bir gün uyandığında hasırın vücudunda iz bıraktığını gören ashâb, "Ey Allah'ın Resûlü, sizin için bir yatak temin etsek." dediler. Bunun üzerine, dünya hayatına bakış açısını özetleyen şu mübarek sözler Efendimizin dudaklarından dökülürdü: "Benim dünya rahatlığı ile işim yok. Ben dünyada, bir ağacın altında bir süre gölgelenen ve sonra oradan ayrılarak yoluna devam eden bir yolcu gibiyim." (Tirmizî, Zühd, 44)

Bu parçada verilmek istenen asıl mesaj hangisi olabilir?

- A) Peygamberimiz son nefesine kadar mütevazı bir hayat sürmüştür.
- B) Hz. Muhammed, her zaman hasır üzerinde uyumayı tercih etmiştir.
- C) Ahiret hayatı, geçici olan dünya hayatına nazaran daha kıymetlidir.
- D) Sahabiler, her zaman Peygamberimize yardım etmek istemiştir.
- E) Bir ağacın altında gölgelenme vakti, dünya hayatının süresini belirlemiştir.



45. • “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!”

(Alâk suresi, 1. ayet)

• “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...”

(Zümer suresi, 9. ayet)

• “İlim mü’minin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın...”

(Tirmizî, İlim, 19)

• “Allah, ilim öğrenmek amacıyla yola çıkan kimseye cennetin yolunu kolaylaştırır.”

(Ebû Dâvûd, İlim, 1)

• “İlim talep etmek her Müslüman’a farzdır.”

(İbn Mâce, Sünnet, 17)

Ayet ve hadislerde verilmek istenen ortak mesaj

aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İslam dini, her işe Allah’ın adını söyleyerek başlamayı emreder.
- B) Bilgi, insanın kayıp eşyası gibidir, bulduğunda ona sahiplenmelidir.
- C) Cennete giden yollardan birisi de ilim öğrenmeye gayret etmektir.
- D) Dinimiz, insanın okumasını, araştırmasını ve kendisini geliştirmesini ister.
- E) Beş vakit namaz kılmak gibi faydalı ilim tahsil etmek de farzdır.



Cevap Anahtarı

- 41. A
- 42. C
- 43. B
- 44. C
- 45. D

Kazanımlar

- 9.2. Niçin ibadet edildiğinin önemini vurgular.
- 9.3. Türk bilginlerinin İslam medeniyetine katkılarını örneklerle açıklar.
- 10.4. Dua ve ibadet yoluyla Allah ile iletişimini güçlendirir.
- 11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder.
 - Kur'an-ı Kerim'den dünya hayatının amacıyla ilgili örnekler verilmesine özen gösterilir.
- 12.1.1. Din-bilim ilişkisini tartışır.
 - İlim öğrenmeyi teşvik eden ayet ve hadislerden örnekler verilir.